

Zegt de ene ontwerper tegen de andere...

bno



Jantje lust zo graag koude patatjes ...  
Op een dag mag hij met zijn ouders mee naar een groot trouwfeest waar het eten in buffetvorm wordt opgediend. Toevallig is zijn lievelingsgerecht er ook bij ... patatjes. Hij gooit stiekem de schaal van tafel. Jantje kruipt vlug onder de tafel en begint de afgekoelde patatjes op te eten. Plots ziet hij z'n tante zitten, zonder onderbroek, in een rokje met haar benen wijd. "Oei!", denkt Jantje, "Daar zit een marmotje, en het steekt zijn tongetje uit. Hij heeft zeker honger." Op het ogenblik dat Jantje een patatje naar het marmotje toesteeft, laat de tante een dikke kutscheet ... "Ssssstt!", zegt Jantje, "Je hoeft niet te blazen ... het zijn koude patatjes!"

Maandag 19 november, de Unie • Romeo Delta presenteert

# Humor om te lachen



ROMEODELTA